

Guust

FLATERS DEUNTJES

*Franquin
Tidehem*



DUPUIS

FLATERS DEUNTJES

Franklin
Tidehem



DUPUIS

Guust is niet toevallig voor het eerst te zien op het einde van de jaren vijftig van vorige eeuw. Dat is ook de beginperiode van de rock-'n-roll, het muziekgenre dat alle gevestigde waarden op losse schroeven zet en de traditionele maatschappij ter discussie stelt. Guust Flater protesteert op zijn manier tegen elk gezag en stelt verbeelding boven conformisme. Ook hij neemt het op tegen onze gereguleerde en overgestructureerde maatschappij. Zijn marginale levenshouding, zijn drang naar absolute vrijheid, de manier waarop hij gekleed loopt en zijn intuïtieve weigering om te doen wat hem gevraagd wordt, brengen hem naadloos onder in de beweging die aan de wieg stond van de rock-'n-roll. Guusts muzikale creativiteit, die een ongeëvenaard hoogtepunt bereikte bij de bouw van de flaterfoon, is een bewijs te meer van zijn excentriciteit: hij bedenkt en bouwt dingen die aan geen enkele verwachting voldoen, maar hun poëtische waarde is zo groot dat het onze held op een vertederend hoog voetstuk plaatst.



De eerste muzikale uitvindingen van Guust in Robbedoes: de 'moteur à pistons' (de zuigermotor) en de 'porte à tambour' (een draaideur). De woordspelingen gaan in het Nederlands verloren.



"Muziek begint waar de kracht van woorden ophoudt." (Richard Wagner)





"Muziek is als een pomp die je ziel opblaast." (Milan Kundera)





"Ik sla m'n gitaren kapot omdat ik van ze hou." (Pete Townshend)





"Alle muziek is volksmuziek. Ik heb nog nooit een paard horen zingen." (Louis Armstrong)





"Muziek is denkend lawaai." (Victor Hugo)





"Muziek biedt je de kans om onvoorspelbaar te worden." (Björk)





"Bij elk concert sla ik een drumstel kapot uit respect voor mijn publiek." (Keith Moon)



Hoe komt het dat muziek ons zo emotioneel maakt? Er zijn namelijk maar weinig mensen ongevoelig voor muziek. Oké, sommige mensen zijn er minder gevoelig voor dan andere, maar niemand is totaal ongevoelig voor een requiem of een symfonie van Mozart. Muziek wekt heel wat verschillende emoties op: verwondering, kracht, verdriet of nostalgie, maar gek genoeg nooit schuldgevoelens, afkeer of schaamte...

Heel wat psychiaters hebben zich in de loop van de geschiedenis over dit raadsel gebogen. Hoe kan een aantal noten dat aan elkaar geplakt wordt, je de illusie geven dat je in je eigen hoofd op reis bent? Welk vreemd mechanisme zorgt ervoor dat melodieën ons toegang geven tot het sublieme? Net zoals we graag een streling krijgen of lieve woorden horen, raakt muziek ons omdat ze onze zinnen verzacht. Daar is een wetenschappelijke verklaring voor: muziek maakt in de hersenen dopamine vrij, en dopamine speelt een grote rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn.

Muziek is ook aangenaam omdat ze ons helpt vorm te geven aan ons lijden. Als je je slecht voelt en je luistert naar treurige muziek, dan giert de kwelling niet meer als een tol door je hoofd: er treedt een soort rust op. Muziek laat je dingen ook op een andere manier waarnemen. Ze wekt emoties op die je niet voelt zonder muziek. Zo is bij een IQ-test gebleken dat studenten die enkele minuten hadden geluisterd naar een sonate van Mozart, betere resultaten haalden.

En muziek opent de deur naar het onbewuste. Ze kan je onderdompelen in herinneringen die je vergeten waande. En dat met een intensiteit die met geen enkele andere vorm van artistieke creativiteit mogelijk is. Muziek laat je dagdromen...

WAT ZEG JE?
HOU JE NIET ZO VAN
DIE MODERNE LIEDJES,
KWABBERNOOT? ZAL
IK DAN IETS OUDS
ZINGEN?...



OORT..



"Muziek brengt je ziel in harmonie met alles wat bestaat." (Oscar Wilde)





"Wanneer je een akkoord aanslaat, doet dat 'béng' en ben je muziek aan het maken!" (Sid Vicious)



451A



451B



"Ik combineer muzieknoten die elkaar graag mogen." (Wolfgang Amadeus Mozart)





KABELJAUW MET AARDBEI

(vrij naar een tekst van Yvan Delporte).

De een houdt van langoustines met paprika,
de ander neemt bovendien graag 'n cognac voor en na.
Maar mij maakt slechts één gerecht blij:
kabeljauw met aardbei.

Ja, ik eet wel 'ns kreeftensoep.
en op zijn tijd helaas ook andere troep.
Maar denk ik aan een sleppartij...
dan is 't kabeljauw met aardbei.

Geschrei, stampij of roerei...
Het hoeft allemaal niet zo voor mij.
Maar een achterwaartse salto en 'n halve schroef over m'n zij
maak ik alleen voor kabeljauw met aardbei...

Ik zeg zelden nee tegen een moorkop
en ook oesters vind ik bijna top.
Maar waar ik pas een eindeloos vervolg aan brei...
'n bord kabeljauw met aardbei!

Je kunt 'm serveren in de advocaterij, lekker safe in geval van gebakkelei,
na twee borden ben je brandvrij, verteren kun je nadien tijdens 'n danspartij,
't gerecht past perfect in onze stressmaatschappij en wie 't verknoeit wordt
opgepakt voor broddelarij, het mag ook met extra selderij,
zorg dat je bevriend raakt met de binnenschipperij,
want die lui maken je misschien extra blij...
de kok bezondigt zich soms aan borstklopperij want
hij speelt 't niet klaar in één, twee, drei...



Mocht je je afvragen waarom je een tekst leest over kabeljauw met aardbei
in dit album over muziek, surf dan snel naar gastonlagaffe.com!
Daar vind je de twee originele nummers van Yvan Delporte.







"Hoe je mijn muziek moet omschrijven? Moeilijk als je nooit couscous hebt geproefd." (Frank Zappa)



"Goeie muziek vergist zich nooit. Ze gaat recht naar de ziel, op zoek naar het verdriet dat ons verscheurt."
(Stendhal)



"De kritiek heeft het eerste woord, maar de muziek het laatste." (Cees Buddingh)









Muziek is, zoals de meeste andere kunstvormen, ontstaan tijdens religieuze ceremonies in primitieve samenlevingen. Dit is niet onlogisch, omdat deze ceremonies de enige plaats waren waar die eerste mensen hun creativiteit konden laten zien. De rest van de tijd waren ze voortdurend bezig ervoor te zorgen dat ze konden overleven. Muziek was oorspronkelijk helemaal niet bedoeld als ontspanning of hobby. Muziek was functioneel. De enige bedoeling ervan was te kunnen communiceren met de goden. Nu, als dat zo is, wat is dan 'muziek'? Is de natuur bijvoorbeeld een muzikant? Een rivier kabbelt, vogels fluiten, wind giert soms door de bomen... Het zijn allemaal melodieuze golven, maar is het ook muziek, of kun je pas van muziek spreken als ook de mens erbij betrokken is? Algemeen wordt aangenomen dat je pas over 'muziek' praat als de volgende vier elementen aanwezig zijn: harmonie, melodie, ritme en timbre. De harmonie is de som van geluiden waarvan het resultaat prettig is om naar te luisteren. Een melodie is een aangename aaneenschakeling van klanken. Het ritme is de regelmatige en periodieke beweging die de structuur vormt van een muziekstuk. En het timbre onderscheidt geluiden met dezelfde toonhoogte en dezelfde intensiteit. Eigenlijk zorgt het timbre ervoor dat we een piano van een viool kunnen onderscheiden.



"Jazz is voor de klassieke muziek wat humoristische tekeningen zijn voor de schilderkunst."
(Duke Ellington)





"Waarom zouden we Plato lezen als een saxofoon ons even goed een vluchtig uitzicht kan geven op een andere wereld?" (Emil Cioran)



"Muziek zegt wat niet met woorden te vatten is en waarover je niet kunt zwijgen." (Victor Hugo)



"Ik ken niks van muziek. En voor wat ik doe, hoeft dat ook niet!" (Elvis Presley)



"Jazz is de enige muziek waarbij iedere noot iedere avond anders gespeeld kan worden." (Ornette Coleman)



"Liever sterven dan op m'n vijfenveertigste nog steeds 'Satisfaction' te zingen." (Mick Jagger)



"Een leven zonder muziek is een vergissing. Een zware straf, als een verbanning." (Friedrich Nietzsche)





"Muziek geeft een ziel aan ons hart en vleugels aan onze gedachten." (Plato)



"Als ik naar rock van vandaag luister... Waar is dan de roll? Waar is de f... roll?" (Keith Richards)



Frank
IDEE : MICHEL

"Hoe meer je over muziek weet, hoe moeilijker het wordt om er zinnige dingen over te vertellen."
(Patrick Süskind)



"Een virtuoos laat je niet de muziek horen zoals die geschreven is, maar zoals hij ze aanvoelt."
(Robert Bresson)



Ook al bestaat muziek sinds de nacht der tijden, of tenminste toch sinds de eerste mensen op aarde rondlopen, de muziekpartituur – de manier waarop zwart op wit genoteerd kan worden hoe een melodie moet worden geïnterpreteerd – is zeer recent. Het muziekschrift gaat terug tot in de middeleeuwen en dat mag je in de context van de muziekgeschiedenis 'recent' noemen. Tot die tijd kon muziek niet, of maar bij benadering worden genoteerd. Reizende muzikanten droegen composities over berg en dal de wereld rond en die muziek werd daarna door andere muzikanten uitgevoerd. Uiteraard ontstonden er zo in de loop van de tijd verschillen ten opzichte van de originele melodie. Aangezien de geluidsopname van muziek pas sinds een honderdtal jaar mogelijk is en er ook geen partituren waren, was er geen enkele manier om melodieën exact te bewaren. Het was natuurlijk niet mogelijk om een compositie in marmer te beitelen. Maar dat leert ons nog niet hoe de partituur dan wél is ontstaan.



In de oudheid werd muziek op verschillende manieren genoteerd, maar geen daarvan bleef bewaard. De verklaring daarvoor is vrij eenvoudig: muziek was niet zo gesofisticeerd als nu en de transcriptie was dus ook niet moeilijk. In de loop van de geschiedenis werd muziek ingewikkelder en werden de oude technieken om haar te noteren overbodig, want ontoereikend. De eerste partituren die te vergelijken zijn met degene die wij vandaag kennen, dateren uit het begin van de negende eeuw, toen monniken notities maakten bij de teksten die ze zongen. Dit moest de overdracht van liturgische liederen vergemakkelijken. Boven de tekst werden accenten genoteerd die stembuigingen en intonaties duidelijk moesten maken. Na verloop van tijd werden de accenten vervangen door komma's en punten die het ritme en de pauzes aangaven. Uiteindelijk werden tekst en muziek totaal van elkaar gescheiden en werd de muziek genoteerd op een afzonderlijke lijn. Dit gebeurde aan het eind van de negende eeuw. Twee eeuwen later werden ook de noten opgeschreven en kon muziek heel exact worden genoteerd.



"Alleen muziek kan over de dood praten." (André Malraux)



DE VOLGENDE MORGEN...





"Alleen muziek heeft een plaats in de wereld van vandaag, omdat ze tijdloze dingen vertelt."
(Michael Bakoenin)





D/2017/0089/345
ISBN 978-90-314-3591-3
FRANQUIN, JIDÉHEM © Dupuis, 2017
Alle rechten voorbehouden
Gedrukt in de EU door Canale

Dit album is gedrukt op
papier dat afkomstig is uit
ethisch beheerde bossen.

WWW.DUPUIS.COM